

16de editie

Kerst in St-Lodewijk

Grote kerstmarkt op
zaterdag 14 december
vanaf 16u tot 21u

BOEDE VAN LOEDE

Jaargang 22 nr 4 1 september —30 november 2024

Kom genieten van lekker eten en drinken. En neem een kijkje bij de gezellige kerstkraampjes in onze kapel.

De eetkraampjes zijn geopend tot 20u en drank is te verkrijgen tot 21u.

Iedereen is van harte welkom om de mooiste tijd van het jaar samen te vieren!

Fijne kerstdagen!

Kerkstraat 61, 2970 's Gravenwezel

VOORWOORD

Lieve lezers,

De koude, korte dagen zijn er weer. Maar ook de mooie herfstkleuren van de vallende bladeren en de naakte bomen. Met een trui, een muts, handschoenen en een warme jas is het nog altijd goed om eens buiten te komen als de zon er even is.

Blijf je toch liever weg van de kou, dan zorgen wij binnen voor warmte. De Sint en de Kerstman zorgen voor de nodige feestjes en we maken er één grote familie van in St Lodewijk!

Het redactieteam.

Martine—Peggy—Véronique—Sid



Met dank aan :

Het redactieteam , personeel, bewoners, vrijwilligers en onze adverteerders voor hun bijdrage

AGENDA

4/12 De Sint bezoekt de kinderen en kleinkinderen van het personeel; 14u cafetaria

6/12 Sinterklaas bezoekt alle afdelingen vanaf 10u30

14/12 Grote kerstmarkt vanaf 16u

Kerstfeestje op alle afdelingen

Kerstweek van 16-20/12

17/12 Kerstconcert gebracht door de leden van het koor van Sint Lodewijk om 14u

18/12 Appelstrudel en worstenbrood om 14u

kerstkraampjes in de kapel vanaf 14u

19/12 Kerstfilm in de kapel om 14u

25/12 Eucharistieviering in de kapel met kerstliederen om 10u30

6/1 De Drie Koningen komen op bezoek vanaf 10u30

SAVE THE DATE 9/1 Nieuwjaarsreceptie voor personeel en vrijwilligers in de cafetaria om 11u

13/1 Verloren maandag met appelbollen en worstenbrood

16/1 Nieuwjaarslunch voor de bewoners om 11u30

17/1 Nieuwjaarslunch voor de flatjes om 11u30

2/2 Lichtmis: in februari bakken we op alle afdelingen pannenkoeken

13/2 Valentijnsetentje

25/2 Carnaval



BLOEMENCORSO





We bezochten het bloemencorso in Loenhout .
Toen we aankwamen regende het. Gelukkig
kregen we eerst een stuk taart met een drankje
en was de zon weer van de partij toen we een
rondleiding door studenten kregen. Het was
indrukwekkend! Zoveel kleuren en bloemen die
zulke mooie grote beelden vormden!





BBQ VRIJWILLIGERS

Op 7 oktober hielden we een feest om onze vrijwilligers te bedanken voor al hun inzet, vriendschap en liefde. Iedereen kon genieten van een lekkere BBQ en het gezellig samen-zijn.

Lieve vrijwilligers, een welgemeende dankjewel!





Leuk weetje:

Samen met enkele bewoners hebben we een leuke attentie gemaakt. We hebben voor elke vrijwilliger een persoonlijke naambadge gemaakt. Het rode hartje op de badge toont aan dat ze hun vrijwilligerswerk met hart en ziel doen.





pdg







In gele trui Jenny Van Helvert, oud teamlid van het Akinergo team.



BBQ



De bewoners
van het
WZC
genoten van
de BBQ!







De bewoners van de flatjes lieten het zich smaken!





VERGADERING VRIJWILLIGERS CAFETARIA

De vrijwilligers van de cafetaria, samen met enkele collega's van het Akinergo team, komen jaarlijks bij elkaar.

Op deze vergadering bespreken ze de planning en alle onderwerpen die de vrijwilligers zelf aanbrengen. Dit kan gaan over de producten die verkocht worden, de computerwerking, de glazen etc.

Belangrijke punten op deze vergadering waren de netheid van het terras, de asbakken, het aanbod aan versnaperingen en alcoholvrije dranken.



CULTUURPROJECT 2025

Begin februari zal Eric Schorpion, pseudoniem "SCORPY" exposeren in het Zorgcentrum.

Eveline



WAFELENBAK MET DE BURGEMEESTER

Dirk Bauwens, de burgemeester van Schilde, kwam begin september onze bewoners van het woonzorgcentrum en de flatjes verwennen met zelfgebakken Brusselse wafels. Hij bracht zijn befaamd recept mee en maakte maar liefst 6 kg deeg in onze keuken. Daarmee werden zo'n 180 Brusselse wafels gebakken. Je kan je al voorstellen wat een lekkere geur er in huis hing. Wie zijn neus dus volgde kwam terecht in de cafetaria, waar je kon kiezen voor een wafel met bloesuiker of slagroom. En of het gesmaakt heeft.





SCHIL URBAIN TRAIL



Op zaterdag 19 oktober namen maar liefst 320 sportievelingen deel aan de 2de editie van de Schil Urban Trail. Dit is een belevingsloop doorheen verschillende gebouwen en natuurplekken in Schilde. Het parcours loodste hen onder meer door het Kasteel van 's-Gravenwezel, het domein van de Paters van Scheut, Basisschool De Wingerd en ja ook Sint-Lodewijk heeft (letterlijk) zijn deuren opengezet om lopers en wandelaars te verwelkomen. De bewoners hebben de lopers aangemoedigd met zelfgemaakte spandoeken en vrolijke belletjes. In de tuin klonk er muziek van de Koninklijke Harmonie "Takjes Worden Boomen". Zowel familieleden van onze bewoners als personeelsleden hebben met veel plezier deelgenomen aan dit mooie initiatief! Zo liep er familie van Mevr. Lambrichts mee. Alsook Astrid van de Sociale Dienst en enkele leden van het Akinergo team.





M
O
S
S
E
L
S
O
U
P
E
R





BINGO elke woensdag om 14u in de kapel



HALLOWEEN

Onze bewoners trotseerden de koude avond om in de tuin het griezeltoneelstuk gebracht door heemkundige kring Scilla, te volgen. Spoken en geesten hoorden we langs alle kanten. Maar samen verjoegen we ze! Nadien konden we ons opwarmen aan een warme chocomelk in de cafetaria.







In het kapsalon verzorgt Laure samen met de studenten van juf Yannick het haar van de bewoners. Jolanda herstelt thuis gedurende 3 maanden van een gebroken voet.



VRIJWILLIGER IN DE KIJKER ANNEMIE DAUSI



Annemie is vrijwilliger bij de breiclub en helpt op woensdag bij de ontbijtbedeling op EL 1. Haar schoonmoeder Dina Fabri woont al 10 jaar in St Lodewijk. Via haar kwam ze in contact met St Lodewijk. Het laatste jaar voor haar pensioen heeft ze ook via de wijkwerking hier meegewerkt.

Mevr Fabri is de mama van Jef Mous, de man van Annemie. Jef is samen met zijn zonen eigenaar van Immogy, het immokantoor in 's Gravenwezel.

Annemie heeft een zoon van 42 jaar en 5 pluskleinkinderen van 6,7,9,11 en 13 jaar. Maandag zijn ze de oppas na schooltijd voor 4 kinderen.

Annemie is 30 jaar zelfstandig reisconsulent geweest van haar reisbureau Dausi in Overpelt. De liefde bracht haar 18 jaar geleden naar 's Gravenwezel.

Ze zocht een betekenisvolle activiteit tijdens haar pensioen en daar voldoet het helpen in de zorg zeker aan.

De breiclub van St Lodewijk komt dinsdag om de veertien dagen samen van 10 tot 12 uur. Samen met vrijwilligers Bie en Frie en bewoners van de flatjes Clara en Gerda begeleiden ze de bewoners die komen breien of haken. Dit kan op maat van ieders kunnen. Sjaals en mutsen of kindervestjes of iets anders. Men beslist zelf wat men wil maken. Ook specifiek voor de bewoners worden er tasjes om aan de rolstoel te hangen gehaakt evenals kussens. Dit alles wordt verkocht op de Kerstmarkt in St Lodewijk, met speciaal voor die dagen kerstmutsen met lampjes. Bewoners kunnen ook dingen voor zichzelf of hun familie haken of breien. Zita, bewoonster van de afdeling Jozef, komt de breiclub gezelschap houden en ze werd tot voorzitter benoemd.

Ook met de alpacawol van onze eigen alpaca's wordt gebreed. Dit is wel moeilijker omdat de draad van 1 bol wol van dik naar dun overgaat en het moeilijker te bepalen is met welke priemen te breien. Ook deze werkjes worden op de Kerstmarkt verkocht.

De ontbijtbedeling die Annemie elke woensdag meedoet, zorgt voor sociaal contact en een band met de bewoners en personeel en is gewoon ook gezellig samenwerken.





De dames van de breiclub

Het is een interessante activiteit, zeker voor iemand die niet graag stilzit! Naast haar vrijwilligerswerk kookt en leest Annemie graag.

Annemie en Jef hebben 15 jaar een Hongaarse vizsla gehad, een mooie hond genaamd Kasha, die helaas in mei overleed. Nu hebben ze een pup, een ruwharige teckel van 4 maanden die Marieke heet. Een kleiner ras, handig, aangezien de hond altijd mee op reis gaat.

Twee keer per jaar gaan ze naar Sablet in de Provence en 2 maanden naar de zon in Moraira in Spanje en altijd samen met de hond in de auto, dat geeft vrijheid om nog uitstappen te doen. En eens terug worden de handen weer uit de mouwen gestoken in St Lodewijk!



MEDEWERKER IN DE KIJKER: YENTEL SCHEYNEN



Yentel werd geboren op 23 april 1994 in Borgerhout.

Yentel is verpleegkundige en heeft gewerkt op Jozef, nadien kwamen EL 2 en 3 erbij. Na haar zwangerschap hervatte ze haar werk in mei en werkt nu in de vroege shift op El 2 en 3. Binnenkort gaat ze Nena tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen als coördinator op Jozef.

Ze heeft al veel ervaring bij St Lodewijk want vroeger kwam ze hier vaak vakantie-werk doen.

Tijdens haar stages kwam ze met verschillende zorginstellingen in contact maar St Lodewijk was toch de beste en zo is ze hier vast komen werken in april 2018.

Haar oma heeft hier ook gewoond tot februari 2023. De combinatie tussen hier weken en haar oma vaak kunnen zien en mee verzorgen, gaf hen nog een mooie tijd samen. Je kan Yentel en haar oma nog zien op de poster aan de haag voor de ingang van de parking.

Ze huwde met Kevin Wuyts in 2018 en hebben ondertussen 2 kindjes, Achille drie jaar en Cyrille geboren in februari 2024.

Ze hebben ook een kat, Scar, een britse halflanghaar. Samen wonen ze in Wechelderzande. Hoewel Yentel uit een familie komt die huizen opknapt, had haar echtgenoot toch liever een huis zonder verbouwingen. Op een mountainbiketocht in Wechelderzande 'botste' hij op een nieuw te bouwen woning en zo zijn ze, na Schoten en Zoersel, daar gaan wonen.

Met 2 kleine kinderen blijft er niet veel tijd voor hobby's over maar een groepsles in Sportoase lukt nog wel. Achille doet ook mee aan kleuterturnen.

Reizen hebben vaak dezelfde bestemming want de papa van Kevin woont op Tenerife in El Medano en de mama in Calahonda in Spanje, mooie bestemmingen om met de kinderen te verblijven.

De vragen voor Yentel:

Favoriet eten: bloemkool in de oven

Mijn geld geef ik het liefst uit aan: de kinderen en kleine "folietjes" voor mezelf zoals een gezichtsbehandeling of nieuwe kledij als het budget het toelaat

Ik kom vroeg uit de veren voor: de kinderen en het werk; uitslapen lukt niet vaak!

De beste manier om het weekend te starten: na het opstaan de moed vinden om te gaan

sporten en nadien dingen doen met het gezin

Dat zou ik doen met een miljoen: een huis of appartement kopen om te verhuren en op reis gaan met het gezin en een Chanel handtas kopen

Wat ik vroeger wilde worden: kapster maar mijn ouders vonden dat geen goed idee. Nu ben ik blij dat mijn passie in de verpleging en de zorg voor oudere mensen ligt.

Dat doe ik niet graag: het huishouden; wassen en strijken. Gelukkig kookt mijn man graag

Favoriete kleur: oranje en roze

Ik ben bang voor : maskers daarom blijf ik bij Halloween altijd binnen want ik krijg paniekaanvallen.

Aan dit optreden denk ik nog wel eens terug: Maxim Stojanac in de AB tijdens een intiem optreden. Harry Styles in Werchter en The Weeknd , doodziek van de zwangerschapsmisselijkheid maar toch heel het concert uitgekeken!

Naar een optreden van Pommelen Thijs gaan, staat nog op het verlanglijstje

Ik ben meest trots op: mijn gezin

Mijn favoriet werkmoment is: plannen en organiseren en zaken in orde maken en afwerken!



BEWONER IN DE KIJKER LILIANE VAN DE PEER



Liliane kwam in St Lodewijk wonen in november 2022 samen met haar man Frans Claessens. Voor Liliane was de zorg te zwaar geworden en hier werd ze omringd met zorg, steun en vriendschap. “Moeke, we wonen hier goed” zei hij haar vaak. Liliane en Frans woonden hier samen op Elisabeth1 tot hij na een lange strijd overleed in september 2023. Liliane werd omringd met veel steun van de medewerkers van Elisabeth 1. Haar kinderen schreven als bedanking de mooie tekst die je op blz 34 terugvindt.

Maar ook haar kinderen verdienen veel lof. Ze waakten hier bij hun vader en steunden hun moeder en elkaar. Ook nu krijgt ze vaak bezoek van haar 3 kinderen, 8 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.

Toen Frans zijn gezondheid heel slecht was, heeft hij nog een laatste wens in vervulling zien gaan door met de Wensambulance naar de Halse Hoek te kunnen gaan. Daar werd hij geboren en woonde hij als kind. Ze reden ook nog langs de plaatsen die hem dierbaar waren oa. waar ze trouwden.

Liliane kon na het overlijden van haar man kiezen of ze in de serviceflats wou gaan wonen of in het woonzorgcentrum bleef. Ze koos voor het laatste. Zolang haar gezondheid het toelaat, wil ze ook nog een handje helpen. Vandaar dat ze dagelijks om 9u15 de krantenronde doet en op woensdag ook de tijdschriften bedeeft en een babbeltje maakt met bewoners. Bij de voorbereiding van feesten helpt ze door het bestek in servetten te rollen of andere lichte taken. Ze is dus een inwonende vrijwilliger!

Liliane is geboren en getogen in Schilde. Haar vader werkte eerst bij zijn broer. Toen die overleed, bij zijn neef in de bakkerij op de hoek van de Waterlaatstraat en de Kerkelei. Tot aan haar huwelijk woonden zijzelf en haar ouders in de Waterlaatstraat. Kort daarna zijn ze samen verhuisd naar de Missionarislei. Daar hebben ze gewoond tot in 2000, toen waren de kinderen al een tijdje getrouwd en beide ouders overleden. Daarna gingen ze kleiner wonen in een gelijkvloers appartement met tuin.



Frans was arbeider bij RBP en Liliane werkte daar op de administratie, daar leerden ze mekaar kennen en kregen verkering. In 1959 trouwden ze maar trouwen en op hetzelfde bedrijf werken mocht niet. Ze nam haar ontslag en aangezien ze snel zwanger werd, bleef tot 1967 thuis om voor de kinderen te zorgen.

Zuster Ida van de Parochiale Ziekendienst in Schilde vroeg haar toen om te helpen bij de administratie en zo startte ze haar loopbaan terug. Later werd dit het Wit-Gele Kruis en daar werkte Liliane 31 jaar op het secretariaat. Zo maakte ze de groei van het Wit-Gele kruis mee.

Na hun pensioen waren Liliane en Frans aangesloten bij de Okra.

Liliane en Frans gingen graag op reis. Met de kinderen gingen ze naar de Hengelhoef, Sol-Cress, Oostenrijk en Zwitserland. Later was de Eifel de bestemming, waar ze met Frans 2 keer per jaar naartoe bleef gaan om te wandelen en van de natuur te genieten.

In mei gaat ze 3 dagen naar datzelfde hotel waar ze vroeger met haar man heen ging. Ze dacht niet dat dat nog zou gebeuren maar met de steun en het gezelschap met haar kinderen en schoonkinderen gaat deze wens nog in vervulling!

Aan het geweldige team van woonzorgcentrum Sint-Lodewijk,

We schrijven jullie dit briefje met een hart vol dankbaarheid.

De zorgzame genegenheid waarmee jullie vake hebben omringd, heeft diepe indruk op ons gemaakt. Elk subtiel gebaar, elk geduldig ogenblik heeft echt voor hem het verschil betekend. Jullie voortdurende inzet, geduld en begrip hebben ervoor gezorgd dat hij alle zorg en comfort heeft gekregen in zijn laatste dagen. Hij heeft zijn ogen gesloten in het besef dat alles goed was rond hem en hij zich verder geen zorgen hoefde te maken – daar heeft jullie zorg enorm veel toe bijgedragen.

Wij willen speciaal de diepgaande steun benadrukken die jullie ook moeke hebben gegeven. In een tijd van verdriet en onzekerheid hebben jullie haar een schouder gegeven, een luisterend oor, een knuffel en ook troostende woorden die haar oprecht hebben gesterkt. Het gevoel dat ze niet alleen was in deze moeilijke reis heeft voor haar een wereld van verschil gemaakt. Het doet ons enorm veel plezier dat we weten dat ze in goed handen is.

Dankzij jullie professionaliteit en menselijkheid, hebben wij het gevoel dat we niet alleen verzorgers, maar ook vrienden aan onze zijde hadden: jullie zijn een lichtpunt voor ons geweest in een heel moeilijke periode.

Vanuit het diepst van ons hart, dank jullie wel.

De herinnering aan jullie medeleven en zorg zal altijd bij ons blijven.

Met warme groeten,
De familie Claessens

Bericht van de voorzitter

Beste lezer,

Met veel interesse hebben we het nieuwe Vlaams regeerakkoord van minister-president Mathias Diependaele nagelezen over de residentiële ouderenzorg. Deze bevoegdheid werd toegewezen aan minister Caroline Gennez.

De registratielast en de complexiteit van de vele regels voor de financiering zouden vereenvoudigd worden. Overbodige administratieve ballast wordt afgeschaft. De regering wil ook de aantrekkelijkheid van de zorg- en welzijnberoepen verder uitbouwen. Ze wil ook de middelen voorzien om de groeiende groep van mensen met dementie de gepaste zorg te verlenen.

Het akkoord vermeldt specifiek dat de zorgnoden bij de bevolking toenemen door de “verzilvering” (een nieuw woord voor de vergrijzing);

“In het licht van deze nakende verzilveringsgolf worden bijkomende budgettaire inspanningen voor de ouderenzorg gedaan.”

We kunnen dit alleen maar toejuichen en we blijven bij de beleidsmakers aandringen om de dagprijzen die aan bewoners moeten worden doorgerekend, te begrenzen. Alle kostenstijgingen doorrekenen in de dagprijzen naar de bewoners maakt een rusthuis op den duur onbetaalbaar. Een ruimere tussenkomst van onze overheid is een absolute must. In Skandinavië bvb. bedraagt de tussenkomst 75 %, in Vlaanderen nog geen 50 %.

Ondertussen werken we verder aan de toekomst van ons eigen Huis. De nieuwbouw vordert sneller dan gepland. Bij het zetten van de Meiboom, werden de bouwvakkers terecht in de bloemetjes gezet. Wat me ook zeer tevreden stemt is dat we al zo ver geraakt zijn zonder één enkel werkongeval.

Onze nieuwbouw oogst ook bij onze bewoners veel interesse. Een voorlichtingsnamiddag werd druk bijgewoond en we noteerden enkele interessante suggesties over de inrichting van het nieuwe woonblok.

Tot slot nog een woord van welgemeende dank aan onze vele vrijwilligers die ik mocht ontmoeten op de BBQ.

Hun bijdrage betekent een ongelooflijke meerwaarde voor het welbevinden van onze bewoners en van onze medewerkers.

Hartelijk dank daarvoor.

Roger Degrieck

Voorzitter



Deze liedjes werden gezongen

Het koor UJV kwam op 4 november zingen in Sint Lodewijk . Hiernaast vind je de titels van de liederen die gezongen werden.

We're gonna put on a show !

tekst en muziek van Jay Althouse

Op de purperen heide (samenzang)

Armand Preud'homme

uit **'The Sound of Music'**

tekst Oscar Hammerstein - muziek Richard Rodgers

Oh m'nen blauwe geschelpte (samenzang)

de Strangers

Singin' in the rain

tekst Arthur Feed - muziek Nacio Herb Brown

Daarbij die molen (samenzang)

Willy Derby

Mack the knife (uit de 'Dreigroschenoper')

tekst Berthold Brecht - muziek Kurt Weill

De lichtjes van de Schelde (samenzang)

Bobbejaan Schoepen

uit **'My fair Lady'**

tekst Alan Jay Lerner - muziek Frederic Loewe

Over 25 jaar (samenzang)

the Ramblers

By by Blackbird

tekst Mort Dixon - muziek Ray Henderson

What a wonderfull World

tekst en muziek van George David Weiss en Bob Thiele

Aentwaerpe (samenzang)

de Strangers



gemengd koor 'Uyt jonsten versaemt' - UJV

Gedurende méér dan 50 jaar waren wij thuis in het Missiehuis van Scheut aan de Brasschaatsebaan te Schilde. We repeteerden er wekelijks, luisterden er de misvieringen op en organiseerden er concerten.

Nu de Paters ons verlaten, moesten wij een ander onderkomen vinden. Gelukkig werden wij met open armen ontvangen in het rusthuis Sint Lodewijk. Elke woensdagavond van 19.45u tot 22u mogen we repeteren in jullie cafetaria. Wij zijn dan ook zéér dankbaar voor de gastvrijheid die ons geboden wordt.

Als tegenprestatie bieden we jullie, met héél véél plezier, deze zangnamiddag aan.



SAMEN ETEN MAKEN EN SAMEN LUNCHEN





HERFSTBAR









't Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan;
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een wordeke van liefde zei.
En ik, in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom het hoofd, dat eenzaam was ..;
Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen..,
't Is goed, in 't eigen hert te kijken
En zó z'n ogen toe te doen.

Alice Nahon

Gedicht aangeleverd door Clara Vos

Alice Nahon (Antwerpen, 16 augustus 1896 - aldaar, 21 mei 1933) was een Antwerpse dichteres.

Haar vader was Nederlander en boekhandelaar in Antwerpen. Haar moeder, Julia Gijsemans, was afkomstig van Putte bij Mechelen en was een gediplomeerde onderwijzeres. Alice was derde in een gezin van elf kinderen. Van 1911 tot 1913 ging ze naar de landbouw-huishoudschool te Overijse in Vlaams-Brabant, het huidige *Sint-Martinuscollege* dat later een schoolgebouw naar haar vernoemde. Vanaf haar achttiende werkte ze korte tijd als leerling-verpleegster in het Stuivenberg-ziekenhuis te Antwerpen.



Kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd ze ernstig ziek. Ze werd jarenlang behandeld als tuberculose-patiënte maar in feite leed ze aan chronische bronchitis (mogelijk veroorzaakt door een aangeboren hartafwijking) en depressiviteit. Van juni 1917 tot december 1922 verbleef ze in het Sint-Jozefintituut, een sanatorium in Tessenderlo. Toch schreef zij in die periode twee dichtbundels: *Vondelingskens* (1920) en *Op zachte vooizekens* (1921), die haar een enorme populariteit bezorgden. Een aantal van deze gedichten verschenen eerst in tijdschriften zoals *De Schelde*, een Vlaams-nationalistisch dagblad. Tijdens de jaren twintig had ze verschillende korte relaties, o.m. met de avant-gardist Michel Seuphor, de Belgische journalist en publicist Paul Pée en de Limburgse poëte maudit, Jef Leynen. Na verblijven in Italië en Frankrijk ging ze vanaf 1927 werken in de stadsbibliotheek van Mechelen tot ze wegens haar wankelende gezondheid eind 1930 op pensioen werd gesteld. Met de bundel *Schaduw* (1928) wilde ze zich tevergeefs afzetten tegen haar zoetgevooid imago en tegen de kritiek van onder anderen Paul van Ostaïjen en Martinus Nijhoff. Begin jaren dertig verbleef ze in Mortsel in de kapelwoning van Kasteel Cantecroy. In haar laatste levensjaar woonde ze in de Carnotstraat in Antwerpen; onderzoek in de bevolkingsregisters heeft uitgewezen dat alleen haar Engelse vriendin, Sylvia Newton, daar ingeschreven was. De dichtbundel *Maart-April* verscheen postuum (1936). Ze kreeg een graf in een ereperk op Schoonselhof.

In de gemeente Putte is een lagere school naar haar genoemd. In de gemeenten Zwijndrecht, Melsele (Beveren) en Zolder (Heusden-Zolder) is er een Alice Nahonlaan. De gemeenten Zele, Putte, Belsele (Sint-Niklaas) en Beernem en het district Ekeren (Antwerpen) hebben een Alice Nahonstraat. Een Alice Nahonlei is te vinden in Schoten en Mortsel. Mechelen kent een Alice Nahonplein. Ook in het Nederlandse Rijen (Gilze en Rijen) is er een Alice Nahonstraat. In de gemeente Overijse staat het borstbeeld van Nahon. In Oostduinkerke is een Alice Nahonsquare te vinden.

Verhaal



PEER

Nooit had ik kunnen vermoeden dat mijn liefde voor peren na mijn tachtigste zou gaan bloeien.

In de tuin van mijn grootouders stonden twee enorme perelaars. Ik leerde al jong dat de vruchten “winterperen” waren en verwarde het woord met “wintertenen”. Ik was erg klein en moest nog enorm veel leren.

Die “winterperen” vroegen- eenmaal plukrijp - om een speciale behandeling. Ze werden in een weckketel ingelegd om in de winter als dessert of groente te dienen. Dat was een hele bedoening waar mijn tante knalrood van aanliep, van de zenuwen en de inspanning. Die reusachtige karbonkels van peren wogen loodzwaar en moesten stuk voor stuk geschild en in glazen weckbokalen een tijdlang gekookt te worden.

Ik stond erbij en keek ernaar en begreep er niets van. Alleen dat ik overal moest afblijven, maar dat bevel klonk regelmatig en was ik gewend zoals de verplichting mijn handen te wassen voor het eten en mijn tanden te poetsen erna.

Het plukken van die zware peren vond ik wel erg bijzonder. Er kwam een lange stok aan te pas met aan het uiteinde een soort ronde blikken doos met gekartelde rand. De kunst bestond erin te peer te “vangen” in die doos en te draaien tot het steeltje het begaf en de rijpe peer in de doos belandde.

Hoe jong ik precies was toen ik de kracht had om het “plukken” tot een goed einde te brengen, weet ik niet meer. Maar dat mijn arm- en nekspieren destijds duchtig getraind werden, dat staat vast.

En ik heb peren gegeten tot ik geen peer meer zien kon...

Elke peer herinnerde mij aan die loodzware karwei van plukken, schillen, koken...en met enige tegenzin opeten.

Dus kocht ik later altijd sinaasappelen, nectarines, bananen, perziken, pruimen, ananas... maar alles behalve peren. Die had ik genoeg gezien en gegeten, dat stond vast

Tot ik hier op Sint-Lodewijk een zalige rijpe “conference”-peer ontdekte.

Haar sap liep langs mijn kin tot over mijn armen en zij smaakte zo hemels dat ik gewoon verslaafd raakte.

Mijn liefde is zó groot, dat ik elke morgen op mijn ontbijtplateau een peer geserveerd krijg.

Nooit is mijn liefde voor een boomvrucht groter geweest.

In mijn “paradijs” had Eva vast niet in een appel gebeten...

Marleen Claes

DE ROLWAGEN

Rolstoelen... voor sommigen een stuk metaal waar je liever niets van wil weten, maar voor de meesten een ideaal hulpmiddel! Het behoort tot de categorie mobiliteitshulpmiddelen, net zoals wandelstokken, rollators enz. Ze zijn erop gericht om jou te ondersteunen in je mobiliteit en dus ook je zelfredzaamheid. Een rolstoel is verkrijgbaar in allerlei maten en soorten. Groot, klein, plooibaar, extra zacht... het kan allemaal! Wist je dat jij recht hebt op een gratis rolwagen? Als resident van ons woonzorgcentrum krijg je van je mutualiteit een tegemoetkoming om een rolwagen te huren. De rolwagen blijft eigendom van de firma waar je de rolwagen ontleent, maar deze mag je zo lang gebruiken als je wil, gratis! Heb je vragen of wens je meer informatie over een rolwagen? Spreek gerust iemand aan van de kinesisten of ergotherapeuten. Wij helpen jou verder op weg!

Lees hieronder een korte samenvatting van het aanvraagproces:

1. Je huisarts maakt een voorschrift op waarin kenbaar wordt gemaakt welk type rolwagen het best bij jou en je situatie past.
2. De ergotherapeuten sturen dit document op naar de orthopedisch verstrekker. Wij werken samen met firma Vigo. Maar uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden.
3. Vigo komt indien nodig een kijkje nemen om zo de gepast rolstoel voor jou te bepalen.
4. Na enkele dagen/weken wordt jou persoonlijke rolwagen geleverd, gelabeld op jouw naam, en afgesteld op jouw eigen maten.
5. Indien er iets stuk gaat, wordt dat hier in ons woonzorgcentrum gerepareerd. Heb je op termijn nood aan een andere type rolwagen? Geen probleem, wij regelen het nodige papierwerk en dienen een nieuwe aanvraag in.

In ons woonzorgcentrum hebben we over het algemeen 3 type rolwagens. Lees hieronder een kort overzichtje van de kenmerken:



Standaard rolwagen: Deze rolwagen is erop voorzien om gedurende kortere periodes te gebruiken. Doordat deze rolwagen plooibaar is kan deze gemakkelijker opgeborgen worden, of getransporteerd worden in de koffer van een wagen. De wielen zijn eveneens gemakkelijk te demonteer. Omdat deze rolwagen een plooibare zitting en rugleuning heeft, is deze dus minder stevig en bijgevolg niet optimaal om permanent te gebruiken. Deze rolwagen kan men zelfstandig voortbewegen door gebruik te maken van

de hoepels aan de wielen.

Modulaire rolwagen: Deze rolwagen is omwille van zijn vast frame niet plooibaar. Het grote verschil is dat deze vaste zitting en rugleuning je lichaamshouding beter ondersteunt. Deze zijn bekleed met visco-elastisch materiaal (zoals Tempur) om een comfortabele zithouding te optimaliseren. Deze rolwagen is bedoeld voor bewoners die heel wat uren per dag in de rolwagen zitten. Deze rolwagen kan men zelfstandig voortbewegen door gebruik te maken van de hoepels aan de wielen. Doordat deze iets zwaarder is in gewicht is deze handeling dus ook iets intensiever.



Verzorgingsrolwagen: Deze rolwagen is de grootste betreffende omvang en de meest lichaamsondersteunende rolwagen. Deze rolwagen heeft een vast frame (dus niet plooibaar) en kan men niet zelfstandig verplaatsen. Dit type is voorzien voor bewoners die permanent in een rolwagen zitten. Deze heeft als voordeel dat men de rugleuning, zitting en beensteunen van positie kan veranderen. Hierdoor kan de rolwagen in verschillende houdingen geplaatst worden.

Heb je vragen hierover? Spreek gerust iemand van de kinesisten of ergotherapeuten aan!

In augustus kregen al onze rolstoelen een grondige poetsbeurt. In samenwerkingen met studenten van firma Vigo, werden alle rolstoelen op het terras verzameld om er een frisse douche te krijgen. Gewapend met een hogedruk reiniger, schrobborstels en een sopje hebben twee studenten de hele dag gepoetst. Gelukkig was het die dag mooi weer en waren de rolwagens onder het geluk van wat zonnestraaltjes zo weer droog. Wat een fijne samenwerking!



FEESTJE : PLAATSEN VAN MEIBOOM OP DE NIEUWBOUW



De medewerkers van de bouwfirma werden verwend met lekkere frietjes en een frisse pint.



Mevr. Van Uffelen en M. Evers zijn al vele jaren petanqueliefhebbers. Zij onderhouden met veel toewijding de petanquebaan

DIEREN DICHT BIJ ONS



**Flippy en
Floppy
wonen bij de
alpaca's**



PUPPY LOVE



Mevr. Van Uffelen en M. Evers zijn de vaste verzorgers van de kanaries.



**Onze alpaca's
gluren binnen**



Jezelf op TV zien? De broadcast van St Lodewijk.

Je hebt het misschien al gezien...in de gemeenschappelijke ruimtes kan je op tv foto's zien van de voorbije activiteiten en de agenda van de geplande gezamenlijke activiteiten.

Deze worden regelmatig vernieuwd en zo kan je met je bezoek kijken naar wat we samen deden. Maar wist je dat je dit ook kan op je eigen tv? *

Er is een kanaal met de naam "Service 90" dat je meestal terugvindt onder het nr 90 op je tv. Vind je het niet, vraag even hulp aan de medewerkers van het woon-leefteam of kom kijken in de cafetaria.

* Sommige oudere tv's ondersteunen dit programma niet.



SAMEN LEZEN

Zin om mee te lezen ? Elke vrijdag om 14u komen op Lodewijk 2 een groepje bewoners samen met vrijwilligers Betty en Frie. Zij lezen teksten en gedichten voor en daarna kunnen we samen babbelen , herinneringen ophalen , ..

Wil je graag deel uitmaken van deze groep? Of gewoon een keertje komen luisteren? Geef het door aan Jolien (woon-leefbegeleider) of aan de zorgcoördinator van je afdeling.





**Feest
in de
flatjes!**

*60 jarig huwelijks-
jubileum van
Gerda en Bruno
Peeters-Jagers*





*60 jarig huwelijksjubileum van
Hilda en Jef
Van Renterghem - Swartenbroeckx*



PERSONEELS NIEUWS

Nieuwe gezichten - Nieuwe uitdagingen:

Lotte Keyzers, Femke De Feyter, Lara Aerts, Marie Mortier, Olivier Dewitte, Theodora Onuyere, Stephanie Verhelst, Ann Marinus en Alexis Heylen zijn de collega's die in de afgelopen periode ons team van zorgkundigen hebben weten te versterken.

Kirsten Pintens, Lief Willemsen, Karen Gahler vervoegen op hun beurt het verpleegkundige team.

Sompit Nowprakhon, Fatima Saciri, Linda Olise en Chantal Baert zijn dan weer de collega's die het team van onze groep van de interieurverzorging komen vervolledigen.

We wensen eenieder een fijne start en veel job vreugde en plezier toe in ons woonzorgcentrum.

Geboren:

Graag brengen we jullie volgend heuglijk nieuws, dat we mochten ontvangen in de afgelopen maanden:

- Ronny, zorgkundige op Elisabeth 0 + 1, werd voor de tweede maal bompapa van kleinzoon Lias
- Rit, verpleegkundige op Elisabeth 0 + 1, mocht voor de derde maal oma worden. Nina werd begin januari geboren
- Mieke, zorgcoördinator voor Elisabeth 0 + 1, verwelkomde haar 5e kleinkind. Haar Bonnie-hart klopt weer wat luider.

Huwelijken:

De huwelijksklokken mochten meermaals luiden in de afgelopen maanden:

Karen Ooms, zorgkundige op Elisabeth 2+3 huwde met Joeri

Ook Cecilia Agbaje trouwde met haar John

Lief Willemsen, mede-zorgcoördinator voor de nacht en late ploeg, vond dan weer Gerry op haar pad en koos hem aan haar zijde

En Charlotte Bosschaerts, ergotherapeut in ons huis, wist Dieter als haar ridder op het witte paard te strikken

Proficiat aan alle prachtige paren!



Pensioenen:

Lief Helderweert zorgkundige in de nacht, deed eind juli haar laatste nacht in onze zorgvoorziening, genoot van vakantie om vanaf september haar pensioen op te nemen.

Rumers Nicole verpleegkundige op de afdeling Elisabeth 2 + 3 geniet vanaf september van meer vrije tijd

Lambrechts Karina verpleegkundige op de afdeling Lodewijk is vanaf oktober op pensioen

Nombluez Gerd, medewerkster in onze groep van assistentiewoningen, kan vanaf november tot rust komen en genieten van de vrije tijd

Lynn Schaderon, onderhoudsmedewerkster op de afdeling Lodewijk, zal de extra tijd besteden aan de zorg voor haar kleinkind, en tijd nemen voor alles

We willen al deze mensen via deze weg nog eens hartelijk danken voor hun tomeloze en hartelijke inzet voor onze bewoners en het zorgcentrum.

Peter



***HUWELIJK
CHARLOTTE
EN
DIETER***

Dieter en Charlotte stapten op 21 september 24 in het huwelijksbootje onder een stralende nazomerzon!

Een kleine meisjesdroom werd werkelijkheid: Mevr Goossens it is!

Charlotte is ergotherapeute in het Akinergoteam.

De foto werd getrokken door onze lieve collega Julie van de sociale dienst.



VIERGESLACHT FAMILIE GOOSSENS

Bomma: Lisette Goossens (87jaar)

Bommi: Ingrid Van den Broek (56jaar)

Mama: Lyanne Nix (29 jaar)

Babytje: Violette Pimenta (geboren op 20/08/2024, 3420gr en 50cm)

Heb je foto's van een feest of een belangrijke gebeurtenis in onze bewoners hun leven en je wil ze graag in de Bode zien verschijnen? Stuur ze met een woordje uitleg naar redactie@rvtsintlodewijk.be.

Hou er wel rekening mee dat sommige bewoners een document ondertekenden dat ons niet toelaat foto's waar zij op staan te gebruiken.

Vandaar ziet u verjaardagen of andere feesten van de ene bewoner wel en de andere niet in onze Bodes.

Nieuwe bewoners

KAMER

26/08	SABBLINCK PAUL	41
27/08	BLOMME HILDA	21
28/08	SWERTS EUGENIE	34
09/09	VANDERHAEGHE ERIC	56
20/09	STERKENS HERLINDA	13
25/09	PROOST ROBERT	41
14/10	GOEYVAERTS YVONNE	56
21/10	VAN CAMP FRANCINE	36
24/10	SIMONI KATALIN	48
8/11	COENEN RAYMOND	29

WELKOM thuis!



Er zijn vele kruiswoordraadsels, soms wat te moeilijke of net te makkelijk, soms met rare woorden waar je een woordenboek voor nodig hebt. Daarom kiezen wij voor de woordzoeker. Iedereen kan het, soms duurt het wel wat langer voor je een woord vindt, maar je mag altijd hulp vragen.

Veel puzzelplezier!



OPLOSSING PAGINA 67

ANTILOPE	HARPOENEREN	POLSBROEKERDAM
BEDBANK	IBERIA	PROEFSCHRIFT
BESTUURDER	JONGENSKAMER	REMLICHT
BULLETIN	KRABCOCKTAIL	RUGBYPLOEG
COMPETENTIE	KRISTAL	SCHIEREILAND
DOEMENSWAARDIG	LOENEN AAN DE VECHT	SMARAGD
DOMMEKRACHT	LOONREGELING	SPAANSE PEPER
ETABLISSEREN	MEETKUNDIGE	TATOEEREN
FABRIEKSBAAS	METAMORFOSE	VAARSCHE HOEF
FIKSEN	MINNARES	VEERMAN
GEDEPRIMEERD	MODEONTWERP	VRIJHEIDSTRIJDER
GIROMAATPAS	OPINIEONDERZOEK	WILGENROOS

R	G	T	T	T	R	T	K	R	A	B	C	O	C	K	T	A	I	L
E	I	G	H	H	E	U	F	E	O	H	E	H	C	S	R	A	A	V
D	R	E	C	C	P	E	G	I	D	N	U	K	T	E	E	M	K	R
R	O	D	I	A	E	F	A	B	R	I	E	K	S	B	A	A	S	I
U	M	E	L	R	P	V	O	N	Y	H	K	S	U	G	E	D	N	H
U	A	P	M	K	E	R	E	K	T	P	C	L	K	N	S	R	E	E
T	A	R	E	E	S	M	E	D	E	I	L	S	L	I	O	E	R	I
S	T	I	R	M	N	K	A	W	N	E	L	O	F	L	F	K	E	D
E	P	M	A	M	A	S	R	K	T	A	T	O	E	E	R	E	N	S
B	A	E	I	O	A	E	W	I	S	N	A	R	P	G	O	O	E	S
N	S	E	R	D	P	R	N	A	S	N	O	N	T	E	M	R	O	T
N	E	R	E	S	S	I	L	B	A	T	E	E	E	R	A	B	P	R
B	E	D	B	A	N	K	S	M	A	R	A	G	D	N	T	S	R	I
S	C	H	I	E	R	E	I	L	A	N	D	L	N	O	E	L	A	D
K	E	O	Z	R	E	D	N	O	E	I	N	I	P	O	M	O	H	E
C	O	M	P	E	T	E	N	T	I	E	M	W	G	L	J	P	L	R

1155 7600 0194

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De bewoners van afdeling Elisabeth 2 & 3 waren op 22/9 uitgenodigd om te komen klinken op de 100ste verjaardag van Maria Asman. Om deze bijzondere leeftijd te vieren, had de familie van Maria een powerpoint presentatie gemaakt met allerlei foto's en filmpjes van hoogtepunten uit haar leven. Denk daarbij aan haar kindertijd, haar huwelijk, de geboorte van de kinderen en -kleinkinderen, de mooie reizen die ze maakte.... Iedereen genoot van deze terugblik doorheen de jaren. Nadien was het tijd voor taart en koffie onder luid gezang voor de jarige. Lang leve lieve Maria!



MEVR. ASMAN
100 JAAR!



OPLOSSING WOORDZOEKER



K O K K E L E R T

Gelukkige verjaardag!



		Leeftijd
02/12	MAARTEN CLEMENS	95
09/12	MARTHA VOSSSEN	101
16/12	MARIETJE TACK	91
19/12	TOINE BERVOETS	91
	GUST SIMONS	95
04/01	SINNEKE SEBREGHTS	93
09/01	GODELIEVE VAN OSTADE	98
10/01	JOSSETTE BOSMAN	95
	ANGELE DRIES	89
11/01	FRANCOISE WALRAVE	81
12/01	FRANCINE KEYSERS	89
	ANDRE DILIEN	86



Leeftijd

14/01	MARGRIET WILLEM	92
15/01	MARIA VERBIST	89
16/01	MARIETTE EVERS	93
23/01	CORRY NELEMANS	94
27/01	LUCE BORSTLAP	92
06/02	MARCEL NAEGELS	91
08/02	FREDDY ARTEEL	87
	LISA VERMEULEN	97
10/02	VONNEKE GOEYVAERTS	94
	HERMAN WOLLAERT	94
11/02	LOUIS PELGRIMS	97
13/02	JOANNES VAN OERS	93
16/02	SOOI MOORKENS	92
17/02	RACHEL MAJELIJNE	100
22/02	KITTY SIMONI	92
23/02	MARIA MEERT	93
	NINI SWERTS	82
24/02	JEROME BECK	91
	FRANCINE VAN CAMP	76
28/02	DENIS SCHEPENS	82

*Er is niets dat voorgoed
verdwijnt als men
de herinnering bewaart*



04/09	PEETERS MARIA
18/09	GALLET MARTHA
27/09	VANDERHAEGHE ERIC
11/10	VAN NIJNATTEN JEANNE
14/10	LE CAPITAINE ANDRE
12/11	PEETERS ALBERT
12/11	VAN DUYSE MAURICE
17/11	DAEM HERMAN
17/11	REGGERS YVONNE
20/11	JANSSENS ANGELINA



Feest mee met ons.

Ontdek onze mooie collecties en talloze acties.

40 JAAR



FEESTJAAR

Optiek Anke Fierens

Kerkstraat 28 -2970 ' s-Gravenwezel of maak een afspraak en wij komen bij u langs.
di-vr 10.00-18.00 za 10.00-17.00

03/658.26.96 of 0473/37.04.49

www.ankefierens.be

Anke.fierens28@gmail.com